

**Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων -**  
**Στίχοι Μουσική Ερμηνεία Δήμος Δημήτριος**

Στου Μπιζανίου τα οχυρά  
ήρθε η λευτεριά  
τα Γιάννενα πήραν με ψυχή  
του Βελισσάρη τα παιδιά

Πέντε Πηγάδια Εμίν Αγά  
σχεδίασαν τη λευτεριά  
με Βενιζέλο νικητή  
και Κωνσταντίνο Πορθητή

Στης Ηπείρου τα χωριά  
το ‘παν καμπάνες και βιολιά  
το ‘παν μανάδες και παιδιά  
αέρα φύγαμε μπροστά

Του Πύρρου απόγονοι παιδιά  
μας έφεραν τη λευτεριά  
νίκησαν τον Οθωμανό  
παίρνοντας το θαυμασμό

Το δεκατρία βρε παιδιά  
Τα Γιάννενα πήραν με μανία  
Ζήτα η γενιά των φιλικών  
Ζήτα η αγάπη των λαών

Στίχοι – Μουσική Δήμος Δημήτριος, Περιστέρι 20/12/2017

## Στο Έπος 1940- 1941

Της Ελλάδος τα παιδιά  
Είχαν πίστη ιδανικά  
Το όχι είπαν δυνατά  
Στης Ηπείρου τα βουνά

Ψηλά στις Πίνδου τα βουνά  
Με τα μουλάρια τους μπροστά  
Με γυναίκες με παιδιά  
Αέρα για τη λευτεριά

Πολέμησαν τον Ιταλό  
Με την εικόνα φυλακτό  
Την πέτρα είχαν ξαποσταμό  
Το φεγγάρι οδηγό

Στης Ηπείρου τα βουνά  
Διδάξανε τη λευτεριά  
Πολέμησαν το ναζισμό  
Παίρνοντας το θαυμασμό

Το όνομα Ελευθεριά  
Στον τοίχο με αίμα είναι γραμμένο  
Θέλει τόλμη λεβεντιά  
Αχ αυτή η λευτεριά

Στίχοι – Μουσική Δήμος Δημήτριος

**Για τους ξενιτεμένους της Μουσιωτίτσας**

Άιντε καλώς μωρέ καλώς ανταμωθήκαμε

Άιντε όλοι στη Μουσιωτίτσα παιδιά αγαπημένα

Όλοι στη Μουσιωτίτσα παιδιά ξενιτεμένα

Άιντε στις Μου – μωρέ στις Μουσιωτίτσας τα καφέ

Άιντε εκεί θε να βρεθούμε παιδιά αγαπημένα

Να φάμε και να πιούμε παιδιά ξενιτεμένα

Άιντε στο Μα μωρέ στο Μαχαλά στη Τσαπουριά

Άιντε εκεί θε να ανταμωθούμε παιδιά αγαπημένα

Εκεί πολλά θα πούμε παιδιά ξενιτεμένα

Άιντε μες το μωρέ μες στο Σπιθάρι – Παναγιά

Άιντε θε να προσευχηθούμε παιδιά αγαπημένα

Άιντε να προσευχηθούμε παιδιά ξενιτεμένα

Άιντε ξανά μωρέ ξανά του Χρόνου όλοι μαζί

Άιντε εδώ θα ανταμωθούμε παιδιά αγαπημένα

Σε γάμους να βρεθούμε παιδιά ξενιτεμένα

Στίχοι – Μουσική : Δήμος Δημήτριος, 20/11/2017